



“Iedere mens, ook de kleinste is een koningskind,
een kind van God...”
“Geen woorden maar daden”
J. Cardijn.

E.H.

Piet Van Gucht

Geboren te Merchtem op 4 maart 1922
en er overleden in het Woonzorgcentrum Ter Stelten op
vrijdag 11 september 2020.

—
Priester gewijd te Mechelen 27 juli 1948

Onderpastoor

St-Annakerk te Koekelberg 1948 - 1954
St-Laurentiuskerk te Wolvertem 1954 - 1968

Pastoor

St-Hubertuskerk te Asse-ter-Heide 1968 - 1987

Medewerker K.A.J.-Bezinningsdienst “Tegenstroom” 1985 - 1995

Lid van verschillende verenigingen en organisaties

De verrijzenisliturgie van Piet zal gezien de omstandigheden
van het coronavirus in beperkte kring doorgaan in de
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk te Merchtem.

Aansluitend zal de begraafing plaatshebben
op de begraafplaats te Merchtem.

Gelegenheid tot een laatste groet,
funerarium Moyson, Burchtlaan 72 te Merchtem,
donderdag van 18 tot 19 uur.

Dit melden u met droefheid:

zijn broers, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten:

Victor † en Jeanne † Van Gucht - Siccard,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Frans † en Irène Van Gucht - Van Regenmortel,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Albert † en Julia † Baeckens - Van Gucht,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

E.Z. Hélène Van Gucht,

E.Z. Josephine Van Gucht,

Jozef † en Marie-Madeleine † Van Gucht - Van Langenhove,
kinderen en kleinkinderen,

Julien en Marie-Louise Van Gucht - Vanbuggenhout,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen,

Georges en Denise † Van Gucht - Vos,
kinderen en kleinkinderen,

De families Van Gucht - Walravens - Van Den Houte.

Met dank aan directie en personeel van het
WZC Ter Stelten voor hun goede zorgen.