

Emiel Verdoodt

Hij werd geboren te Opwijk op 31 mei 1945
en ging zachtjes van ons heen
in het OLV Aalst op 30 augustus 2023.

Emiel was bestuurslid van de Vlaamse Wijnmakersgilde
en lid van OKRA.

weduwnaar van

Marie-Louise Van Lier

vake en opa van

Gert Verdoodt en Hilde De Smedt
Dorien Verdoodt en Olivier Van Ransbeeck
Jana Verdoodt en Matthias Barbier
Laura Verdoodt en Gillian Verdonck

Ann Verdoodt en Walter Ceulers
Caro Ceulers en Miró Keppens
Tibo Ceulers en Annelies Vinck, zoontje Finn

Johan Verdoodt † en Inge Depetter
Tjörven Verdoodt en Britt Van der Plas
Präben Verdoodt
Zita Verdoodt

delen mee in het verdriet

zijn broer, zus, schoonzussen, neven en nichten.
De families Verdoodt, Van Lier, Willocx en Van Stichel.

je bent stil van ons heengegaan
je hebt altijd voor ons klaargestaan
geborgenheid en liefde heb je ons gegeven
zo was je hele leven
je was een schat voor ons allen
je te moeten missen zal ons zwaar vallen

De verrijzenisliturgie zal plaatsvinden
op woensdag 6 september 2023 om 10 uur
in de Sint-Pauluskerk te Opwijk.
U bent van harte welkom.

Nadien volgt de begraving van zijn lichaam
in het familiegraf op de begraafplaats te Opwijk.

Voorafgaand is er gelegenheid tot groeten
in de kerk vanaf 9.40 uur.

U kan Emiel een laatste groet brengen op dinsdag
tussen 18 en 19 uur in het funerarium Moyson,
Burchtlaan 72 te Merchtem.

Met dank aan kinesiste Ann Borré.

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be