

Met heel veel liefde en warmte van ons heengegaan

Eddy Aelbrecht

geboren te Asse op 19 oktober 1955
en vredig thuis overleden op 18 april 2025,
omringd door zijn gezin

echtgenoot van

Gerda Robberecht

vake en opa van

An Aelbrecht
Stien en Daan

Tom Aelbrecht en Sylvia Van Campenhout
Mil en Jef

zoon van

Theo Aelbrecht † en Emmerance Vlassenrood †

schoonzoon van

Jozef Robberecht † en Yvonne Geeurickx



In intieme kring herdenken we de man die we zo graag zagen,
die een blijvende plaats in ons hart heeft
en van wie het gemis groot zal zijn.

We doen dat thuis, op de plek waar hij het liefste was,
samen met mensen die hem lief waren
en voor wie hij altijd alles gaf,
omringd door mooie herinneringen,
de steun en warmte van elkaar.

Zijn rustplek is thuis, op het land dat hij met hart en ziel bewerkte,
een plek die zijn leven lang betekenis had
en waar hij nu dicht bij ons blijft.

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be

Met oprechte dank aan Dr. Meeussen.

Rouwadres
Poelstraat 24 - 1745 Opwijk