

Als sterren konden spreken,  
als sterren konden zien  
zou je dan vanavond  
heel eventjes misschien  
naar ons kunnen zwaaien  
en twinkelen als groet,  
zodat wij hier beneden  
weten hoe het zonder jou verder moet.

# Jos Heyvaert

Weduwe van Alfons De Ridder

Geboren te Opwijk op 9 december 1939  
en er overleden in het Woonzorgcentrum De Oase  
op dinsdag 31 mei 2022.

---

We gedenken Jos tijdens de afscheidsplechtigheid in  
Aula GaandeweG, Burchtlaan 72 te Merchtem,  
**dinsdag 7 juni 2022 om 11 uur.**

Samenkomst aan de Aula vanaf 10.30 uur.

Nadien zal de asurne in het columbarium worden geplaatst  
op de begraafplaats te Opwijk

Een laatste groet aan Jos kan in het funerarium Moyson,  
Ringlaan 151 te Opwijk, donderdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur.

Wie wenst, kan online condoleren via [www.uitvaartenmoyson.be](http://www.uitvaartenmoyson.be)

Dit melden u:

haar kinderen:

Kamiel en Chantal De Hertogh - De Ridder, Luc Van Campenhout †,  
Yvette De Ridder †,  
Etienne en Lieve De Ridder - Van Schil,

haar klein- en achterkleinkinderen:

Tom en Sylvia Aelbrecht - Van Campenhout,  
Mil, Jef,  
Kristof en Melissa De Ridder - Van den Wijngaerde,  
Lander, Kato, Kara, Khloé,  
Jeroen en Ellen De Ridder - Smolders, ♥,  
Jordy en Sarah De Ridder - De Blaiser,

haar broer, zus, schoonbroer, neven en nichten.

De families: Heyvaert - De Ridder - Van Cauter - Bauwens.

Met dank aan het personeel van WZC De Oase te Opwijk  
voor hun goede zorgen.