

Mit

We lieten je los toen we je wilden houden
dat is vast houden van

Mit Verhaegen

weduwe sinds 2010 van

moeke en meter van

zus en schoonzus van

doopmeter van

Opwijk, 26 oktober 1945 - Opwijk, 28 april 2026

Herman De Clerck

Stefaan en Nele Buelens - De Clerck

Jens, haar doopkind

Wout en Marthe

Tijn

Kris en Leen Vanderstraeten - De Clerck

Wies en Aurelie

Dien en Pär

Alfons en Diane, Paul † en Miet, Chris en Monique, Albien,
Jozef en Jacqueline, Joris en Gilberte, Michaël en Anne,

hun kinderen en kleinkinderen

Lies Verhaegen

Wij nodigen u vriendelijk uit om samen afscheid van haar te nemen tijdens de verrijzenisliturgie op woensdag 6 mei 2026 om 10 uur in de Sint-Pauluskerk te Opwijk.

Vooraf is er gelegenheid tot groeten in de kerk vanaf 9.40 uur.

Aansluitend volgt de bijzetting in het familiegraf.

De eucharistie die hoort bij de verrijzenisliturgie zal plaats hebben in dezelfde kerk op zondag 14 juni om 10.30 uur.

Dank aan het personeel en vrijwilligers van WZC De Oase voor de warme zorg waarmee ze moeke en ons omringden. Alsook aan Dr Geens en Stefanie van Omega.

Een woord van medeleven kan je nalaten op www.uitvaartenmoyson.be