

De laatste dagen van het einde
dan wordt de grote wereld klein,
is plotseling alles onbeduidend
tot het laatste beetje pijn.

Wat wij zo belangrijk vinden
verliest zijn glans, verliest zijn zin,
maar achter die gesloten ogen
glanst een heel groot begin.

Patrick De Bondt

Vrijwilliger bij het Rode Kruis

Geboren te Merchtem op 16 november 1964
en overleden in het AZ-Sint-Blasius te Dendermonde
op vrijdag 28 augustus 2020.

De plichtigheid van Patrick zal, gezien de omstandigheden van het coronavirus, in beperkte kring doorgaan in aula GaandeweG te Merchtem.

Nadien zal de asurne in het columbarium worden geplaatst op de begraafplaats te Merchtem.

Gelegenheid tot een laatste groet in het funerarium Moyson, Burchtlaan 72 te Merchtem, donderdagavond tussen 18 en 19 uur.

Bloemen noch kransen.

Wie wenst, kan online condoleren via www.uitvaartenmoyson.be

Dit melden u:

zijn kinderen en kleinkinderen:

Geoffrey en Sandra De Wit - De Bondt,
Samantha,
Gyllion,

Koen en Julie De Bondt - D'Hooghe,
Liyem,

Yves en Cindy Leysen - De Bondt,

zijn zussen, schoonbroer, neven en nichten.

De families De Bondt - Bogaerts - Sterckx.