

Je moeder blijft je moeder,
zo eigen en vertrouwd
je wilt haar niet graag missen,
omdat je van haar houdt.
Maar eens dan komt de dag
dat je haar moet laten gaan,
je verstand zegt dat het goed is,
maar in je ogen blinkt een traan.

Françine Van Bosbeke

Weduwe van Jan Palstermans

geboren te Lebbeke op 18 juli 1922
en overleden in het Woonzorgcentrum Ter Stelten te Merchtem op
zaterdag 22 augustus 2020.

de verrijzenisliturgie van Françine zal gezien de omstandigheden
van het coronavirus in beperkte kring doorgaan in de
Onze-Lieve-Vrouw-ter-Noodtkerk te Merchtem.

Aansluitend zal de bijzetting van de asurne plaatshebben
op de begraafplaats te Merchtem.

Een laatste groet aan Françine kan in het funerarium Moyson,
Burchtlaan 72 te Merchtem op dinsdagavond tussen 18 en 19 uur.

Wie wenst, kan condoleren op www.uitvaartenmoyson.be

Dit melden u met droefheid:

haar kinderen:

Jean-Paul en Marie-Josée Maximus - Palstermans,
Erna Palstermans,
Eddy en Lisette Palstermans - Heyvaert,

haar klein- en achterkleinkinderen:

Kristof en Nathalie Maximus - Bruyns
Frederik en Stefanie Maximus - De Valck, Emma, Beau,
Niki en Sandra Andries - Palstermans, Jasper, Jeroen, Elke, Evelien,
Bart en Cathy Ghyselincx - Palstermans, Niels, Ellie,
Antonio en Cindy Pedrosa - Palstermans, Amaya,

haar neven en nichten.

De families Van Bosbeke - Palstermans - Verdoodt - Uyttersprot.

Met dank voor hun inzet en goede zorgen aan Dr. Sergoyne
alsook het personeel van het WZC Ter Stelten te Merchtem.