

Je lag daar stil, kon niets meer zeggen  
je gedachten, verlangen, iets uitleggen  
woorden, voor je ze uit kon spreken vervaagd  
en toch heb je nooit geklaagd  
altijd geduldig, soms een traan  
van ontroering of een herinnering ergens aan.



# LUC BEERENS

1957 - 2025

Dankbaar om wie hij voor ons was, nemen we afscheid van

# Luc Beerens

° Aalst, 16 november 1957

† Aalst, 19 februari 2025

Samen nemen we afscheid van mijn man, onze papa, pepe en opa tijdens de plechtigheid in aula GaandeweG te Merchtem, Burchtlaan 72, op woensdag 26 februari 2025 om 11 uur.  
U bent van harte welkom.

De as van Luc krijgt een speciaal plekje in zijn vertrouwde omgeving.

Een stil moment bij Luc is mogelijk op maandagavond tussen 18 en 19 uur in het funerarium Moyson, Ringlaan 151 te Opwijk.

Wie wenst, kan condoleren op [www.uitvaartenmoyson.be](http://www.uitvaartenmoyson.be)

Luc leeft verder in het hart van

zijn echtgenote

Viviane De Bleeckere en hun trouwe viervoeter Brownie

zijn kinderen en kleinkinderen

Tinneke Beerens

Siebe, Seppe en Franne

Stafke en Isabelle Beerens - De Smedt

Arthur en Gijs

de kinderen en kleinkinderen van Viviane

Wenda De Fauw en Rutger

Dylan en vriendin Kyla

Shanna

delen mee in het verdriet

zijn broers, zus, schoonbroer, schoonzus, de familie Beerens,

Christa en Gaston en de familie Van Malderen.

Een woord van dank aan artsen en personeel van de diensten neurologie en oncologie van AZORG Moorselbaan.