



Isabelle Delien
1974 - 2025

Je was ons lichtje in de duisternis

Onze rots in de branding

Het zonnestraaltje in ons leven

De warmte die ons omarmde

Nu ben je het mooiste sterretje aan de hemel

De zonsondergang na een lange dag

Rust maar zacht lieve mama

Je hebt voor altijd een plaatsje in ons hart



Isabelle Delien

geboren te Dendermonde op 17 juli 1974
en zachtjes heengegaan te Jette op 1 mei 2025

mama van Kyara Delien
 Luca Delien

dochter van Jaak Delien †
 Nicole Keymolen

de families Delien en Keymolen.

De crematie vindt plaats in beperkte kring.
Nadien krijgt de urne een plaatsje bij ons thuis.

Wie wenst kan condoleren via www.uitvaartenmoyson.be

